



JSLs Principprogram

Formål

Jævnfør vores vedtægter skal JSL arbejde for den bedst mulige jordemoderuddannelse og sikre de jordemoderstuderende gode levevilkår og trivsel. Vi ønsker ikke kun dette for jordemoderstuderende, men vi mener, at alle studerende og elever har ret til en god studietid med mest mulig læring på de studerendes vilkår.

JSL arbejder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi ønsker at være med til at forme jordemoderuddannelsen og alt det, der påvirker de jordemoderstuderende samtidig med, at vi ønsker at være med til at forme samfundet rundt om os.

Lighed

JSL kræver et samfund hvor alle kan få den hjælp og behandling som er nødvendig. Alle skal have lige ret og adgang til uddannelse, sundhed og til det liv, de ønsker at leve.

Det er vigtigt at jordemoderstuderende og jordemødre afspejler resten af samfundet. Derfor kæmper JSL for at alle, der ønsker at uddanne sig som jordemoder, får muligheden for det. Vi ønsker en divers sammensætning. Jordemoderuddannelsen skal være for alle. På den måde kan vi som jordemoderstuderende og jordemødre være med til at forbedre sundhedsvæsenet og dermed det samfund vi lever i.

JSL kræver et samfund for alle!

Medbestemmelse

Som jordemoderstuderende skal vi på de enkelte uddannelsessteder opfattes som de eksperter, vi er; de studerende ved bedst hvilken slags undervisning, de lærer mest muligt af, og vi skal høres i alt fra ansættelse af nye undervisere til undervisningsemner. Vi ønsker et tæt og frugtbart samarbejde med skolen, ledelsen og underviserne, da vi tror på, at det vil sikre den bedst mulige uddannelse for de studerende.

I klinikken skal de studerende derudover have indflydelse på deres skema og valg af kontaktjordemødre.

JSL kræver, at de studerende bliver hørt!

Kontinuerlig vejledning

For at blive en dygtig jordemoder, skal man først være jordemoderstuderende, som får den hjælp og vejledning, man har brug for. Som jordemoderstuderende kan man risikere at stå i situationer, som overskrider ens grænser, eller som man ikke har kompetencerne til at varetage. Det kan være svært i situationen at sætte grænser og sige fra, og derfor er det vigtigt at have en kontaktjordemoder, der kender én og kan hjælpe til at sige fra.

Ligeledes mener JSL, at vores kontaktjordemødre skal uddannes, så de har kompetencerne til at vejlede og undervise de studerende på den mest hensigtsmæssige måde.

Yderligere mener vi, at kontaktjordemødrene minimum skal have to års anciennitet som færdiguddannede, og de skal kompenseres økonomisk for at udføre den store opgave og det ansvar, det indebærer at have studerende med i vagt.



Til sidst kæmper vi for, at alle studerende kan få faste kontaktjordemødre og løbende supervision og feedback gennem uddannelsen.

Vi kræver kontaktjordemødre, der er uddannede og kompetente, til alle!

Nyuddannet

Overgangen mellem studerende og færdiguddannet kan være overvældende. Derfor bør man have ro og tid til at finde sin egen måde at være jordemoder på efter endt uddannelse. Alle nyuddannede bør tilbydes ekstra supervision, vejledning og evt. Kurser efter behov. Disse tilbud findes allerede fx Graduate programmet i Region Hovedstaden men de burde udbredes til alle regioner.

Øget optag

Manglen på jordemødre, der ønsker fastansættelser på de danske fødegange, løses ikke ved at øge optaget på jordemoderuddannelserne. Det eneste, det øgede optag resulterer i, er, at flere dropper ud, og at vi er for mange studerende i klasselokalerne og på fødegangene. Det er ligesom at hælde vand i badekar uden at sætte prop i først. Vi risikerer, at vi som kommende jordemødre bliver dårligere uddannet, da der ikke er jordemoder-hænder til os i klinikken.

Hvis man ønsker at løse problematikkerne på fødegangene, er man nødt til at kigge på jordemødrenes arbejdsforhold og lønninger.

Orlov

Som studerende har man nogle gange brug for en pause. Derfor skal man have ret og mulighed for at holde orlov så længe og så mange gange man har brug for - om det så er barselsorlov, sygeorlov eller ubegrundet orlov. Studerende, der har været på orlov, skal endvidere have ret til at færdiggøre deres klinikperiode(r), hvor det originalt var planlagt.

Normkritik

JSL er en normkritisk organisation, der ønsker, at samfundet i højere grad indrettes til de individer, der lever i det. Vi stiller os kritiske overfor de undertrykkelsesformer, vi ser i samfundet som eksempelvis racisme, tykfobi, lgbtqia+-fobi blandt andre.

Igennem vores uddannelse som jordemødre ønsker vi at være med til at skabe et sundhedsvæsen for alle. Dette gøres ved, at vi gennem undervisning har fokus på udsatte grupper, og at vi i klinikken lærer at møde alle typer af familier og individer med åbenhed og respekt.

Vi kræver et normkritisk samfund og en normkritisk jordemoderuddannelse!

SU

Jordemoderstuderende er som alle andre studerende og elever pressede på deres økonomi under studiet. Jordemoderuddannelsen er en fuldtidsbeskæftigelse og SU'en burde kunne



dække ens udgifter under uddannelse, så vi ikke er nødsaget til at tage studiejob ved siden af vores studie.

Derfor kræver vi en SU, vi kan leve af!

Bolig

JSL kræver studieboliger, der er til at betale og nemme at få fat i - også i de store byer!

Desuden kan jordemoderstuderende risikere at blive tildelt vi kliniksteder, som ligger langt rent geografisk fra den skole, de er tilknyttet. Nogle hospitaler stiller allerede boliger til rådighed til de jordemoderstuderende. Dette skal være et krav for alle kliniksteder, hvor det vurderes at rejsetiden er for lang.

Der skal desuden stilles vagtværelse til rådighed på alle hospitaler.

Transport

Som jordemoderstuderende har man ofte en lang transport til enten studiested eller kliniksted. Dette er yderligere ofte noget, den studerende ikke selv har besluttet, da vi ikke har mulighed for at vælge kliniksted. Dette resulterer i, at mange studerende på nuværende tidspunkt bruger mange penge på transport enten til og fra hospitalet under kliniksemestrene eller til og fra skolen under teorisemestrene.

Derfor kræver vi: bedre og billigere offentlig transport, samt bedre muligheder for kørselsfradrag!

Samarbejde

JSL ønsker at opnå alt dette og mere til. Vi ønsker at gøre det i samarbejde med Jordemoderforeningen, jordemoderuddannelserne, Elev- og studenterbevægelsen og andre relevante organisationer.

Vedtaget af JSLs hovedbestyrelse d. 21. februar 2023