

## **Jeg mener, at professionsudvikling i forhold til jordemoderfaget blandt andet drejer sig om .....**

at tage ansvar for at være de specialister, vi burde være i forhold til det normale/spontant forløbende

mere forskning, fokus og italesættelse af det specielle jordemoderfaglige – at det netop ikke er at møde alle med samme behandlingskoncept, men en særlig opmærksom imødekommelse af den enkeltes – vel både udtrykte og uudtrykte – behov på basis af solid viden og erfaring

at forsøg at skabe politisk forståelse for, at det netop er tidskrævende og kræver tid uden afbrydelse og med fuld koncentration

at ændre kvindernes syn på den gode fødsel. I stedet for "en smertefri fødsel = en god fødsel", skal vi trænge igennem med "en naturlig fødsel = en god fødsel"

at benytte den store stemme, kvinderne som gruppe er i besiddelse af

at skab bedre arbejdsbetingelser, så vi standser flugten fra faget. At få og stærkt pressede jordemødre giver en ringe udvikling i professionen.

at genindføre centerpolitik i jordemoderuddannelsen

at Indføre tvungen efteruddannelse, således at man har et minimum af mulighed for at holde sin faglige viden ajour

at tilbyde supervision på alle fødesteder

at vore ledere skal være bedre rustet til at bestride lederjobbet; det er ikke godt nok kun at være jordemoderuddannet

at der skal være flere konsultationsbesøg hos jordemoderen og færre hos egen læge. Gravide piger fortæller ofte om læger, der ikke kan finde ud af at lave fosterskøn og måle symfysefundusmål

at der er mere engagement

at få et fagligt fællesskab

at skabe dialog og mødeaktivitet

at der er uddannelse og videreuddannelse

at der er forskning

at der er audit

at der er ressourcer – penge

at der er tid

at der er mediedækning, øget opmærksomhed og specialisering heri

at skabe en dygtig, velfunderet og konstruktiv dialog med vores samarbejdspartnere (læger m.fl.). Vi kan ikke alene "kæmpe kampen" for den spontane/naturlige/ukomplicerede/gode/sjove fødsel

at kvalitet i hverdagen forudsætter, at jordemoderen selv trives. Løn og arbejdsforhold skal være bedre

at vi skal sætte os selv på dagsordenen først - alt andet er hyklerisk

at lave kendt jordemoderordning a la Ingelise Andersen

at få mere teori i uddannelsen

at få mere klinik i uddannelsen

at få en længere uddannelse og evt. turnus-år

at beskrive, hvad det er, vi kan

at beskrive, hvad det er, vi vil

at "åbne" fødestue og konsultationsrum, så der kan ske en udvikling fra, at jordemoderen er selvrefererende til, at der foregår videndeling

at pengene skal følge kvinden.

at få et lønløft + bedre arbejdsvilkår

at vi fortsat skal være stolte af at være jordemødre

at vi skal være sikre på vores rolle

at man skal være klar på egne kompetencer og kende kommandovejen til at ændre/forbedre ens arbejdsforhold

at der er store muligheder for videreudvikling

at der er team-opdeling

at DRG-takster skal følge kvinderne

at jordemoderen skal være med fra undfangelse til, sundhedsplejersken kommer til

at skabe bedre mulighed for jordemoderforskning

at genindføre kvalificeret jordemoderfaglig fødselsforberedelse på fødestederne

en monofaglig afklaring – hvad ønsker vi? Hvor vil vi hen?

at skabe flere muligheder for jordemødrene – offentlig ansat/selvstændig/specialisering/efteruddannelse/kendt jordemoderordning mv.

at få fokus på den normale fødsel. Gøre det almindelig kendt, at den normale fødsel i princippet kan foregå hvor som helst og ikke kræver det store beredskab

at få overenskomstmæssig ret til løbende uddannelse

at jordemoderfaglig forskning skal styrkes gennem faste stipendiater fra jordemoderforeningen, CVU'erne, arbejdspladserne

at få indført fire ugers betalt efteruddannelse/kursus årligt

at ansætte folk som Thomas Nørby Dahl som konsulenter/spindoktorer i jordemoderforeningen

at benytte os af andres store "professionsprofilering"

at indføre en tutor-ordning, hvor man det første år som jordemoder har en tutor, som man kan spørge til råds om det, man er i tvivl om

at der er mere tid til kvinden (familien) – specielt tilbud om barselssamtaler til flere for at afklare de spørgsmål, parret må have vedrørende fødslen. Dette medfører en bedre forståelse af fødslen og mekanismerne, samt jordemoderens arbejdsområde

at fødslen måske igen skal være en social oplevelse – hvor veninder, søskende, mødre osv. er med til fødslen

en definition af alt det, som jordemødre kan, som kan udbredes, så den bliver synlig for befolkningen

at pengene skal følge kvinderne, så de får mulighed for at vælge hvor, hvordan og med hvem hun vil føde

at jordemødrene skal selv kunne vælge, hvordan, hvor og med hvem de vil føde

at der er offentlig finansiering af privat og offentlig fødselshjælp

at der kommer mere fokus på sundhedsfremme

at vi som jordemødre skal fastholde vores kerneområde – graviditet, fødsel og barsel på jordemoderhænder – på højt fagligt niveau

at vi skal blive meget bedre til at dokumentere, hvad vi i vores jordemoderfaglige omsorg gør og hvorfor

at få defineret retningslinjer for den normale graviditet, fødsel og barselsperiode

at synliggøre vores arbejdsområder

at arbejde bevidst på vores selvstændighed – ud af store afdelinger

at der udvikles universitetstilknyttet forskning

indførelse af konceptorienteret jordemoderydelse – jordemoder som synlig og primær person i graviditet-fødsel-barsel (konception)

at stille krav om ressourcer til videreuddannelse og videreudvikling af praksis

at stille krav om studie/fordybelsedage (+dokumentation) efter to års ansættelse

at sørge for rimelige/gode arbejdsbetingelser, så "rummet", vi udfylder og udvikler vores professionspraksis i, er i orden

at minimere risikoen for udbrændthed, nedslidning mm.

at bibehold jordemoderuddannelsen som en selvstændig grunduddannelse med sundhed(sfremme) som basis

at anerkende vigtigheden af klinisk uddannelse og –undervisning inkl. kvantitet og kvalitet

at vi skal ud i pressen og promovere os selv. Vi skal fortælle, hvem vi er, "blære os" og fortælle om værdier og normer

at vi skal iværksætte en landsdækkende avis/medie-kampagne (styret af jordemoderforeningen), hvor jordemødre fortæller historier fra det virkelige liv på fødegang,

svangregang, barselgang, jordemoderkonsultation og fødselsforberedelse. Evt. udvælge en bestemt uge (muligvis lige op til OK08), hvor vi bombarderer alle landets aviser. Således kan vi (muligvis) opnå højere status, accept hos befolkning og politikere, bedre arbejdsvilkår og højere løn – og det vil medføre et overskud til at arbejde med udvikling af vort fag

at vi skal passe de gravide, fødende og barslende efter deres behov med vores viden

at vi fortsat skal være ansvarsbevidste i vores viden, indøvelse og udvikling – i samdragelighed med samfundsudviklingen

at der bør indføres "tvungen" betalt videreuddannelse og vedligehold/udvikling af jordemødrene

at vi skal promovere os selv

at vi selv skal være med i organiseringen af graviditet, fødsel og barsel - kontinuiteten og indførelsen i familielivet

at vi skal samarbejde med andre faggrupper

at vi skal give rum til hinandens lighed og forskellighed, så udvikling kan ske

at faget skal bevares som et selvstændigt fag, ved at vi sikrer, at den naturlige fødsel fortsat findes. Vi må sikre os at unge piger (og drenge) ser positivt på at føde vaginalt en dag – og fortsat opfatter dette som en selvfølgelighed. Hvordan gør vi det?

at der genindføres minimum 1½ års erhvervserfaring for at søge optagelse på jordemoderuddannelsen. Dette er i de studerendes og fagets interesse. Man bør have "livserfaring" for at yde god jordemoderomsorg. Det ville være en slags kvalitetssikring

at vi skal lade os inspirere af den "svenske model" med alle de arbejdsområder, den indebærer

at bruge græsrodsorganisationerne, eksempelvis "Sex og Samfund" – de er her forhåbentlig længe endnu. Lad dem anbefale os, når vi begiver os ind på nye områder

at turnusordning lige er sagen

At kvalitet er lig med 1 til 1 under fødslen

at have efterfødselssamtaler

at vores fag skal defineres: hvad er det, vi kan, og hvad vil vi?

at vi skal råbe højt, om det vi kan – sælge os selv

at vi skal definere os fra sygeplejesker, læger og andre

at få mere videreuddannelse og specialisering

at det er i orden at specialisere sig indenfor et område samt få et opgør med, at en jordemoder skal kunne varetage alle funktioner indenfor faget

at vi skal definere egne arbejdsrammer og vilkår gennem uddannelse og i politik/magt. Vi skal erobre magten i eget fag

at få udbredt, hvad det er, vi kan som fag/profession – det vi er gode til. Hvor er vi "eksperter"/specialister? Som Ingela sagde: Når folk hører ordet jordemoder, så skal de ikke bare tænke, at "det er en, dere tager imod børn". Befolkningen skal se os som de vigtigste i forbindelse med deres graviditet og fødsel. I Holland gjorde de dette i 60'erne – og i dag ses de af befolkningen som eksperter i graviditet.

at vi skal definere vores eget virke

at få mere teori i uddannelsen

at få et turnusår som nyuddannet

at vi skal have en skarpere profil udadtil (i pressen, blandt befolkningen osv.)

at vi skal have en femårig uddannelse, der svarer til en akademisk uddannelse, og der skal være et turnusår inkluderet i den længere uddannelse. Fordel: Længere uddannelse = højere løn

at faget skal ophøjes til igen at være en rigtig profession

at der indføres professorater

specialisering, videreuddannelse, forskning

at stå sammen som faggruppe

at udbrede vores lønforhold til befolkningen

at stille krav

at være positive og tro på, at vi nok skal få forbedrede løn- og arbejdsforhold

at lade os inspirere af svenske jordemødres brede arbejdsområde

kvalitative studier

tage på udlandsrejser til fx Mexico (Rebozo), Norge (UK-fødsler), USA ("The Farm – Ina May")

at vi skal tro på os selv og udvikle vores fag

at få uddannelse + 1 år (½ praktik og ½ teori)

at få bedre tid til fordybning og eftertænkning

at få større fokus på den normale fødsel

at vi skal skabe vores egen vidensbase

at styrke jordemødre til generelt at kunne "forsvare" faget gennem faglig debat/forskning/bevisførelse for, at vi gør det rigtige

at vi fastholder vores kernekompetencer

at udvide vores kompetenceområde, således at den enkelte jordemoder får flere muligheder og mere alsidighed i sit arbejdsliv

at få mere jordemoderfaglig forskning for på den måde at bevare indflydelsen på vores eget felt

megen udvidelse og fødselsforberedelse skal ikke være en anbefaling, men et most, samt forskning indenfor området

at få mere uddannelse i håndværksmæssige teknikker – kvalitet frem for kvantitet

at skabe nærhed samt små enheder

at få større fleksibilitet i arbejdet, i forhold til forskellige perioder af jordemoderlivet

at få mere uddannelse/inspiration fra andre felter, der kan supplere vores jordemodervirke

at værne om og støtte den normale og ("naturlige"), spontant forløbende fødsel. Vise at kvinder/(par) selv kan føde uden medicin, tekniske hjælpemidler og overvågning. Vise at det er sikkert at føde med en opmærksom jordemoder ved siden af, også uden neonatalafsnit på den anden side af væggen

at skabe en grunduddannelse, der kan danne baggrund for specialisering indenfor faget sidenhen

at alle jordemødre sikres adgang til minimum fire ugers efteruddannelse hvert år, eller ret til et halvt års orlov med henblik på uddannelse hvert femte år

at vi kan definere vores fag

at vi kan fortælle brugerne, hvordan vi gør en forskel

at få bedre arbejdsforhold for nyuddannede i Region Nord – større/bedre mulighed for fuldtidsstillinger samt fastansættelse efter lang tid i vikariater (vi har været under uddannelse længe – lad os få mulighed for erfaring)

vi er en "Qvinde-profession" – derfor skal vi støtte op om gode vilkår for de uddannede (ny som ældre) – blandt andet mht. løn ved barsel – ellers er det kvindepolitisk bare ikke godt nok!!!! Dette er noget af det, vi selv som jordemødre kan gøre bedre

at blive behandlet dårligt fra starten (som nyuddannet) hjælper til at blive udbrændt

at forlænge uddannelsen med et halvt år

at opprioritering af primærsektoren